

MENINGEN

COMMENTAAR

Kritiek op een vriend

Met klagen over de politie moet je voorzichtig zijn. Het is zo gemakkelijk de prinsemarij van van alles de schuld te geven. Dat moeten we niet doen. De files veroorzaken we zelf. Het rakmak op straat is overal, de dienders kunnen maar op één plek tegelijk zijn. Ongelukken gebeuren. Moord en doodslag zijn van alle tijden. Boetes kun je voorkomen.

Je moet ook voorzichtig zijn omdat de politie onze vriend is. Dat klinkt braaf-burgerlijk, maar het is zo. De politie staat aan onze kant, de volgers der wet. Als een vriend iets doet wat je niet bevalt, zeg je het op zo'n manier dat hij weet dat je het zegt juist omdat hij een vriend is. Vrienden kammen elkaar niet af, vrienden helpen. Een vriend kan het ook hebben dat je zegt waar het op staat. Daar ben je vrienden voor.

Nu blijkt dat de opsporing in ons landsdeel nog niet eens op halve kracht draait. De zware en de middelzware criminelen hoeven niet meer op hun tellen te letten, want de politie heeft eigenlijk amper idee wat ze allemaal uitspoken. Ook in de sector kleiner ongerief zit de klad. Tips en aangiften van fraude, oplichting en diefstal blijven liggen. Als de stapeltjes wat hoog worden, wordt er schoongeveegd, zoals het heet in de bureauspraak. De aangever wordt gebeld met de mededeling dat er onvoldoende bewijs is en dat het daarom niet tot een zaak komt.

Hoe we dat weten? Van de werkvloer zelf. Je wordt er gallisch van als je hoort wat er allemaal aan de knikker is op het bureau. Er wordt bezuinigd. Er wordt tegelijk gereorganiseerd. Dat is vragen om moeilijkheden. Die zijn er: te weinig rechercheurs, stukken die zoek raken tussen Groningen, Leeuwarden en Assen, verschillen in cultuur. Lees: Drentse speurneuzen gaan anders te werk dan Groningers, terwijl de Friese flikken het wéér anders aanpakken. Met alle gevolgen van dien.

Niks aan de hand hoor, reageren nu de hoogste petten. Wat slecht van de krant dat ze dat zo maar opschrijft. En wat laatdunkend ten opzichte van onze mensen! Het draait hier als een tierelier, meeneertje. Zaken bij de vleet.

Met andere woorden: niks aan de hand. Echt niet? Liegen de cijfers dan: 1300 rechtszaken in 2013 en maar 870 gepland voor 2015? Dat is niet de schuld van de rechtbanken: die handelen af wat het Openbaar Ministerie aflevert. En dat is afhankelijk van de opsporing: als er maar genoeg zaken zijn en het bewijs sluitend is.

Er komen Kamervragen. Aan minister Opstelten. Die is de vleesgeworden commissaris uit de politieresies die zijn speurders eerder in de weg loopt dan hen helpt de boeven te pakken te krijgen. Nee, de hoge petten zullen het zelf moeten doen.



Pieter Sijpersma

@ hoofdredactie@dvhn.nl